

Nieuws in vogelvlucht.....

Juli 2016

*Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?
Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.
Jesaja 43:19*



Lieve vrienden,

Ik ervaar dat er een nieuwe tijd is aangebroken, een tijd waarin ik leer om zekerheid los te laten en helemaal op God te vertrouwen. Dat is spannend én een nieuw geweldig avontuur met God. Er is veel gebeurd de afgelopen periode. In deze nieuwsbrief vertel ik beknopt de keuzes. Als je het hele verhaal wilt horen, dan maken we een afspraak, want ik vertel het graag!

Youth for Christ

Eind april liep, na goed overleg, mijn contract bij Youth for Christ af. Hier volgt een stukje uit de gebedsbrief van Youth for Christ van april: *Alweer 3,5 jaar heb ik het meidenwerk binnen Youth for Christ Haarlem mogen begeleiden, met op het hoogtepunt 6 meidengroepen. Vanuit natuurlijk verloop stopten de meidengroepen. Het programma was afgerond of de meiden hadden de leeftijd waarop baantjes en school meer tijd gingen vragen. Het afgelopen half jaar hoopten we op de start van een MeidenMall en een Superwomangroep, beiden kwamen helaas niet van de grond. In plaats daarvan vormde zich een huiswerkbegeleidingsgroep voor kinderen van de basisschool in Schalkwijk. Sinds de zomer rees bij mij de vraag wat Gods plan was met het meidenwerk, Youth for Christ Haarlem en met mij persoonlijk. Arjo (teamleider) en ik hebben de tijd genomen om te zoeken en te bidden. Ik ben er steeds meer van overtuigd dat God nieuwe plannen heeft klaar liggen. Daarom hebben we besloten mijn contract niet te verlengen per 30 april.*

Mini sabbatical

Vanaf begin 2016 had ik het verlangen om een maand met God op vakantie te gaan, een soort mini sabbatical. Om na te denken over de toekomst. De maand mei is MIJ-tijd geweest voor God en Mij-tijd voor mezelf. Een heerlijke maand om tot rust te komen, bij te tanken en met God een nieuwe koers te bepalen. Ken je het nummer 'Oceans' van Bethel? Daarin gaat het over loslaten, vertrouwen en hoge golven. God heeft erg door dit nummer gesproken. Durfde ik mijn zekerheden los te laten en Hem te volgen? Ondanks dat het nog niet duidelijk is wat er gaat komen?

Het is nog steeds mijn verlangen om jongeren uit te dagen om vragen te stellen, op onderzoek uit te gaan en te helpen ontdekken dat God leeft en bij ze betrokken is. Dat Hij hen kwaliteiten heeft gegeven die ze mogen ontwikkelen om op den duur weer in te zetten voor en in Zijn Koninkrijk. Om op hun beurt weer mensen te begeleiden in hun zoektocht naar God, hun schepper.

Mijn kracht zit in coachen, mensgericht en projectmatig werken, onderwijs en creatief denken. Competenties die ik graag inzet in pionierswerk, jongerenwerk en waarbij ik mensen enthousiast mag maken en mee mag nemen. God komt steeds weer terug op deze competenties en blijft me bemoedigen om Hem te vertrouwen. Dus JA, ik wil God volgen ondanks dat ik niet weet wat er nu gaat komen!

Huis van Belle

Eind april, vlak voor mijn vakantie, kreeg ik een virus in mijn laptop waardoor ik uit alle bestanden van Huis van Belle moest. Ik heb het ervaren alsof ik werd losgesneden van Huis van Belle en vroeg me af of ik nog wel terug zou keren... Als eindredacteur mocht ik 2,5 jaar meewerken aan een stuk bemoediging en onderwijs aan tienermeiden door het tijdschrift 'Belle'. Iets wat ik met veel liefde en plezier heb gedaan. Maar mijn werkzaamheden waren erg taakgericht en er kwam nooit een eind aan. In de maand mei heeft mijn team het werk goed overgenomen, waardoor Eline en ik hebben besloten dat ik per 1 juni **vrij zou zijn voor nieuwe avonturen** die passen bij mijn competenties.



En dan nu...

Ik heb nu dus geen werk, maar ben helemaal vrij om nieuwe stappen te zetten. Ik ga vol vertrouwen dit nieuwe proces met God in. Ondanks dat ik het ook heel spannend vind! Op dit moment ben ik bezig met een inspiratietour door het land, op zoek naar geloofsverhalen. Ik mag mensen spreken die leven vanuit een verlangen om God te dienen. Het is bemoedigend om verhalen te horen over hoe betrokken God is, voor welke avonturen Hij mensen stelt en hoe het plan zich vervolgens ontvouwt. Maar het zijn ook stuk voor stuk verhalen waar zegeningen hand in hand gaan met moeiten, tranen, gebed en worstelingen. God kennen en volgen is geen garantie voor een leven waarin alles je voor de wind gaat. Maar één ding hebben de verhalen gemeen; Gods vrede die alle verstand te boven gaat, waardoor je 'weet' dat God je niet alleen laat worstelen. Hij is er bij.



Zelf ervaar ik dat God mij aanmoedigt om mijn hart te onderzoeken naar de verlangens die Hij erin heeft gelegd. Ik heb eerder geschreven dat ik droom over een christelijk conferentie(retraite)centrum in Haarlem. Een centrum dat naast ruimte voor trainingen, conferenties en retraite bijvoorbeeld ook leer/werkplekken biedt aan jongeren. Daarnaast droom ik over een mogelijkheid voor jongerenpastoraat en coaching. Een plek waar jongeren hun vragen of verhaal kwijt kunnen, waar iemand luistert, adviseert en zo nodig een tijdje meeloopt in het (geloofs)groeiproces. Ik heb ook altijd het verlangen gehad om, samen met mijn man, een thuis te bieden aan jongeren die dat nodig hebben. Die man heb ik alleen nog niet gevonden en dat vind ik soms best lastig.

Voor alle dromen geldt, dat ik niet zo goed weet of ik ermee mag beginnen. Ook heb ik nog een aantal vragen. Wil en kan ik dit wel alleen? Hoe en waar begin je zoiets? Hoe zit dit financieel? Om deze vragen en mijn hart te onderzoeken ben ik dus op inspiratietour ☺ Gebed voor dit proces is heel fijn!



Huidige projecten

- * Voor de **Sonrise** conferentie, die plaats vindt van woensdag 13 juli t/m zaterdag 16 juli in Haarlem, slapen de jongeren in grote tenten in het voetbalstadion. Ik moest meteen denken aan een tent voor God, waar jongeren zich in stilte even terug kunnen trekken. Zo is het miniproject '**De Tabernakel**' ontstaan en mag ik met een aantal leuke mensen deze tent inrichten en coördineren. ☺
- * Op **New Wine** spreek ik samen met Marit en Eline namens **Huis van Belle** over seksualiteit. We verwachten in deze 'workshop' ruim 150 meiden!
- * Ik mag een **artikel** schrijven over meidenwerk voor een uitgave van het **NGK**.
- * Vrijdag 8 juli komen de meiden van de Pelgrimkerk een ouderwetse **Girlsnight** houden bij mij in de tuin. Ik heb hen om advies gevraagd en ze staan te trappelen om mee te denken en vragen te stellen over mijn dromen. Hoe bijzonder!

Gebed en dankpunten:

- ❖ Sinds februari 2015 woon ik in Heemstede in een huurhuisje met TUIN. Een waar cadeautje van God!
- ❖ Eind dit jaar word ik voor de vijfde keer tante!
- ❖ De inspiratietour en dat er duidelijkheid zal komen.
- ❖ Het werk van Youth for Christ
- ❖ Het werk van Huis van Belle
- ❖ De Tabernakel – 13 juli t/m 16 juli 2016
- ❖ Sonrise op de velden – 17 juli t/m 23 juli 2016
- ❖ Mijn verlangen om jongeren naar God te leiden



Hartelijk dank voor jullie bemoediging, gebed, ondersteuning, betrokkenheid en vriendschap. Lieve groet, Sonja

Financiële informatie

Stichting 'Steun Mensen in Beweging' te Haarlem
Rekeningnummer NL89 INGB 0004 2269 39
t.a.v. Sonja Nagtegaal
www.gelovenindestad.nl

Adresgegevens

Balistraat 13
2103 TJ Heemstede / 06-33032070
sonjanagtegaal@gmail.com
www.sonjanagtegaal.nl